

Op loopafstand van het traditionele vissersdorpje Fuseta staat een prachtige villa in een fraai natuurgebied met de naam 'Villa Laguna'.



Anjo van Engelen en Ronald Schelen bewijzen het met hun Villa Laguna

## Wonen en werken in Portugal kan succesvol zijn

Vier jaar geleden plaatsten wij in de Zomerkrant van Uitgeverij Em.de Jong het artikel over Anjo van Engelen en Ronald Schelen uit Bavel, die in Portugal een Bed & Breakfast gingen starten. Op 1 september 2008 ging hun Villa Laguna aan de Oost Algarve van start. Benieuwd naar hun verhaal namen wij onlangs nog eens contact met hen op om te vernemen hoe het hen in deze 3 jaar is vergaan. Een boeiend verhaal van een jong stel die het aandurfden het roer om te gooien en absoluut geen spijt hebben van de gedurfde stap die emigratie naar het buitenland nu eenmaal met zich meebrengt.

Door Henny van den Broek

We kennen waarschijnlijk allemaal wel de verhalen uit tv programma's als "Ik vertrek" en "Het roer om". Landgenoten die hun geluk in het buitenland gaan beproeven en daar een beter bestaan hopen op te bouwen. Vaak gaat dit dan gepaard met teleurstellingen, tegenslagen of moeizame processen. Maar er zijn ook succes story's en Anjo van Engelen (44) en Ronald Schelen (48), leveren daarvoor het bewijs. We duiken eerst nog even terug in de voorgeschiedenis van het ondernemende paar uit Bavel.

Anjo en Ronald hadden in Nederland beiden een leuke baan, een prachtig huis en een druk sociaal leven. "Wat wil je nou nog meer" zou je denken, maar het stel sprak desondanks regelmatig met elkaar over een ander bestaan in het buitenland. Meer tijd om te genieten, minder stress en een zonnige toekomst, bij voorkeur in een Zuid-Europees land. Uiteindelijk hakten zij in 2005 de knoop door en namen het besluit een toeristische accommodatie neer te zetten en kozen er voor om hun plannen in Portugal te verwezenlijken.

### Afscheid en nieuw begin

De bouw verliep voorspoedig en Ronald reisde iedere maand naar Portugal om ter plaatse de gang van zaken te volgen en te inspecteren. Volgens de planning van de aannemer zou het project in juli 2008 worden opgeleverd en dus bereidden Anjo en Ronald de verhuizing voor om rond die tijd naar hun nieuwe woon- en werkgebied te vertrekken. Er werd afscheid genomen van het thuisfront en met veel improvisatie en hulp van vrienden vertrok de vrachtwagen richting Portugal. Ronald volgde in gezelschap van zijn vriend met de Landrover en op de aanhanger gingen de twee oldtimer motoren mee. Anjo vertrok enkele dagen later wat comfortabeler en nam het vliegtuig naar de Algarve. In Fuseta aangekomen kregen zij echter een teleurstelling te verwerken: het huis was nog lang niet

klaar ondanks alle toezeggingen van de aannemer. Het paar betrok toch maar het half afgewerkte huis en met veel extra inspanningen lukte het om uiteindelijk alles op 30 augustus klaar te hebben. Over timing gesproken: de opening van hun Bed & Breakfast stond gepland op 1 september 2008! Door tijdgebrek werden Ronald en Anjo wel in het diepe gegooid omdat de ervaring van het runnen van een B&B nog ontbrak. Er waren voor de daaropvolgende maanden al veel reserveringen geboekt, maar gelukkig bestond het grootste deel van de gasten uit familie en vrienden die best wel wat door de vingers wilden zien. De eerste maanden waren toch wel erg zwaar, maar daarna volgde het laagseizoen. In de daaropvolgende winter brak gelukkig een periode van rust aan waarin ze wat meer tijd hadden voor elkaar en de organisatie in- en rond het huis en de omgeving helemaal op orde konden brengen.

### Schitterende locatie

Het runnen van een B&B is voor Anjo en Ronald steeds gemakkelijker geworden. Na de drukke aanloopperiode werd het alsmal leuker en ze konden ook wat meer tijd en aandacht besteden aan de gasten. Op loopafstand van het traditionele vissersdorpje Fuseta wonen en werken zij op een schitterende locatie. Er staat een prachtige villa in een fraai natuurgebied dat mede daarom de naam 'Villa Laguna' kreeg toebedeeld. Het goed geoutilleerde pand beschikt over 6 verhuurbare kamers en rondom ligt een fraaie tuin met zwembad en terrassen. Vanaf het 1e jaar liepen de boekingen goed en in 2010 scoorden zij boven verwachting. De bezoekers die er zijn geweest zijn stuk voor stuk enthousiast en vertellen dit door aan vrienden en bekenden, en dat is natuurlijk de beste reclame. "Het leven is hier een stuk rustiger en we hebben ook geen last meer van stress. Ook het eigen baas zijn bevalt ons prima en we kunnen wel stellen dat we met onze emigratie naar Portugal onze droom hebben waargemaakt" reageert Anjo. Inmiddels hebben zij ook tal van nevenactiviteiten opgestart zoals het verhuren van auto's, fietsen en het regelen van boottochtjes en excursies. De Algarve is ook een paradijs voor golfers vanwege het milde klimaat en de grote hoeveelheid golfbanen in de nabijheid. Mede hierom zijn Ronald en Anjo zelf aan het golfen geslagen en je kunt via hen ook boeken voor greenfees. Er zijn zelfs plannen om op eigen terrein een oefengreen aan te leggen.

### Hoe is het nu?

Anjo en Ronald verzekeren dat ze absoluut geen spijt hebben van hun stap het roer om te gooien. Zij hebben hun droom waargemaakt, maar zitten zeker niet op een roze wolk. "Het is hard werken" laat Anjo weten, "maar gelukkig heb ik nu een schoonmaakhulp en dat scheelt qua tijd en zorgen wel een slok

op een borrel hoor!" Inmiddels hebben zij mede daardoor ook enige ruimte gekregen om desgewenst lunches te verzorgen voor gasten die bij het zwembad willen blijven. In de loop der jaren hebben zij zich de Portugese taal redelijk eigen gemaakt en Anjo is zelfs in staat hele gesprekken met de bewoners aldaar te voeren. Nederland missen zij niet echt, een keer of 3 per jaar keren zij terug naar hun vaderland en soms mist Ronald wel zijn vrienden van de motorclub. "Welbeschouwd treffen wij onze familie en vrienden vaker dan toen wij in Nederland woonden. Zij komen regelmatig hier op bezoek en als wij in ons moederland zijn dan maken we voldoende tijd om hen te bezoeken" geven beiden toe.

Anjo en Ronald zijn half Portugees geworden en hebben zich aangepast aan de relaxte sfeer en de Zuid-Europese mentaliteit. Hun sociale leven komt steeds beter op gang. "Of we ooit nog eens definitief terug keren naar Nederland? Dat weten we echt nog niet, we denken niet te ver vooruit. Voorlopig hebben we het hier reuze naar onze zin en als we het besluit opnieuw moesten nemen, dan zouden we het zo weer doen!" aldus Anjo met een instemmende Ronald op de achtergrond.



**Voor een heerlijk, ontspannen of actieve (strand)vakantie in de nog authentieke Oost-Algarve!**

Wij verzorgen uw:

- complete golfvakantie in nauwe samenwerking met PGA pro Bart van der Wind (East-Algarve Golf)
- huurauto
- transfer van en naar het vliegveld van Faro
- huurfietsen

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website of neem contact met ons op per email of telefoon.

**Loteamento Garbedomus, Alfundanga**  
Caixa Postal 9, 8700-061 Moncarapacho, Portugal  
**www.villalaguna.eu - info@villalaguna.eu**  
**Tel. (00351) 926 880 166**

